

pedagogisch coach en specialist
groene kinderopvang.

*Welkom op
het werk
van*

Carola Winter-Brandwijk

Kijken is het beginnen van zien. Samen ontdekken en op zoek naar vogels, de verwondering, de vluchtigheid en het leren omgaan met de verre kijker.

In 2019 werd ik Pedagogisch Professional van het Jaar. Een jaar lang was ik ambassadeur van het vak. Een mooie ervaring waar ik met veel plezier op terugkijk.

Materiaal sprokkelen om allerlei activiteiten mee te doen.



Met mijn collega Marijke bouwen we wilgenhutten op onze groene pleinen.



Groezelen is groen snoezelen, het prikkelen van zintuigen in en met behulp van de natuur. Ik bracht een groot gordijn, spande een touw en maakte een tent. Een kleedje maakt het huiselijk en potjes en pannen om te rommelen. De mini camping is geboren.



Ik ontwerp ook pleinen. Een plein vergroenen vraagt om visie. Wat wil je met het plein, voor wie is het, waar komt de zon vandaan, wat is er nu al? Wat is het budget?



Wat je aandacht geeft groeit. Als groene begeleider leer ik de kinderen de natuur te zien, te verwonderen, te genieten en te zorgen voor die natuur.

